

## **Communal poetry: een collectief gedicht voor het Colofon**

*Op 18 en 19 oktober hebben ca. 30 mensen elk twee regels geschreven. Ze wisten niet wat degenen voor hen hadden gedicht. Alleen de laatste regel van hun voorganger was hun bekend. Als extra uitdaging kregen ze een thema-woord opgegeven om in hun regels te verwerken.*

### **Het gedicht**

Lezen loutert mijn leven

liefde voor woorden wil ik je geven

Op de bovenste verdieping

zag ik een prachtig ding.

Daar bovenop die overbekende brug

vond ik mijn boekenweekgeschenk weer terug

daarna liep ik door maar ik kon me niet meer concentreren

Een boekenbal had mij van mijn concentratie beroofd

Ik voelde me niet meer als mijzelf, bijna verdoofd

Want ik had me met een prins verloofd

Voor ons trouwen wilden we de Eusebiuskerk gebruiken

want als jk in de Rijn ga duiken

zie ik die toren op de achtergrond

Dat was toch de plek die ons bond?

Die fijne plek in de natuur van de Veluwe

Van dichten krijg ik de zenuwe

maar schrijven geeft mij plezier

schrijf mij een mens schrijf mij een dier

Niets is onmogelijk, de tafel staat  
De feestgangers dansen op de maat  
We gaan door van s' ochtends vroeg tot s' avonds laat  
ongeacht de tijd staat Het Colofon paraat  
Met de nieuwe actie om in iedermans hoed een boek te schenken  
Zullen zelfs de giraffen uit Burger's Zoo zich niet bedenken  
Deze barmhartigheid gaat hen ondanks hun lange nekken, niet over het  
hoofd  
en er is genoeg voor wie in weinig gelooft  
en er is te veel voor iedereen  
het boekenweekgeschenk is niet te leen  
je ontvangt dit prachtige cadeau  
In de vorm van een mooi gedicht, dacht ik zo  
Een boek, een poster, een tegel of vul maar in.....  
Nu voel ik me bekeken, en hoor je poëziegespin.  
De herfst is begonnen, ga terug naar regel twaalf,  
Het is de enige oplossing, maar ik heb mijn werk al áf  
ik vergeet tussen mijn vierde en mijn vijfde teen te wassen en de  
consequenties zijn catastrofaal  
er begint iets te groeien, het is hard als staal  
ik probeer mijn hoed op te zetten  
ik heb alles geprobeerd, zelfs petten  
de groene, blauwe stip die ik de maanlanding noem  
een verloren droom, weg eeuwige roem  
ik met mijn trolleybus mijn dagelijkse realiteit  
En tien jaar Colofon dat is inmiddels een feit.

We zijn niet alleen trots maar ook blij.  
'Het toont de schoonheid van het leven!', zo riep zij  
Het nut van kunst is voor haar geen vraag  
en zo vliegt een feest voorbij, vandaag  
het gaat om de inhoud, maar je ziet nog veel meer  
en als je voor de vorm gaat, vier je het jubileum nog een keer!  
maar wacht niet nog tien jaar als je wilt vieren. Er is altijd een goed moment.  
Lang lang lang laat jullie leven maar raak aan jubileren nooit gewend  
Ja, lang lang lang mogen jullie leven: neus in de boeken, laat ons lezen  
Het mooiste geschenk hebben jullie ons al gegeven, laat ons voor altijd  
boekenwormen wezen!

*Dit gedicht is gemaakt door burgemeester Marcouch, andere bezoekers en medewerkers van het Colofon op 18-19 oktober 2024.*